



KRINGBRIEF



MEI 2026



“In mei leggen alle vogeltjes een ei “ zo luidt het spreekwoord. Wat genieten we van al dat nieuwe leven dat staat te gebeuren en voor we het weten is het al weer Pinksteren.....24 mei om precies te zijn. Pinksteren staat tegenwoordig ook wel bekend als de 'geboortedag van de Kerk'. Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Jezus had zijn leerlingen beloofd dat zij de heilige Geest zouden krijgen om hen te helpen als Hij niet meer bij hen was. Met de komst van de heilige Geest begint het doorvertellen van het verhaal van God en Jezus in de hele wereld.

Er zijn vier symbolen van Pinksteren: vuur, wind, een duif en de adem van God . We zien ze terugkomen in de afbeelding hiernaast. Vooral de duif valt op. De duif als symbool van de Heilige Geest vindt zijn oorsprong in Matteüs 3:16, waar Jezus "de Geest van God als een duif zag neerdalen en op hem kwam" nadat Hij was gedoopt. We

kennen de duif ook als symbool voor vrede, liefde, zuiverheid en hoop. Na de zondvloed bracht een duif een olijftak naar Noach, wat het einde van Gods toorn en het begin van nieuw leven betekende. Van harte wensen we elkaar een mooie Pinksteren toe, waarbij de Geest mag waaien en de duif vrede mag aankondigen en een nieuw begin.

ACTIVITEITEN MEI 2026

zaterdag	02 mei	Speling lezen
maandag	04 mei	Literatuur en Levensvragen
maandag	11 mei	curcus Karmelregel
dinsdag	12 mei	bezinning: in Verbondenheid
woensdag	20 mei	Eliaviering
dinsdag	19 mei	bezinning: God in Nederland
vrijdag	29 mei	Karmelitaanse viering
zaterdag	30 mei	Karmel West in Dordrecht

Cursus Karmelregel

Maandagavond **11 mei** a.s. vindt o.l.v. Peter Rovers van **20 - 22 uur** in de Titus Brandsma Gedachteniskapel de volgende avond plaats over de Karmelregel. Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over het thema “Bidden”. De Karmelregel zegt hierover:”Laten zij ieder afzonderlijk in



hun cellen blijven of in de nabijheid daarvan, dag en nacht in de Wijzing van de Heer zich bezinnend en in gebeden wakend, tenzij zij met andere rechtmatige bezigheden bezet zijn." Door het bidden van de kerkelijke getijden krijgen de uren van de dag en van de nacht een eigen ordening, die voortdurend de aandacht richt op het Woord van God. Het persoonlijke en gemeenschappelijke bidden kan gepaard gaan met een veranderende beleving van de tijd.

Aanvankelijk ervaar je dat het gebed in de tijd is, omdat er op bepaalde tijden gebeden wordt. Gaandeweg groeit het besef, dat 'het gebed niet in de tijd is, maar dat de tijd in het gebed is'. Als je aandacht bij de Ander is, dan vergeet je de tijd. Minuten kunnen soms uren duren. Een moment van echte aanwezigheid kan een levenlang doorwerken. In het contact met de Eeuwige krijgen tijd en eeuwigheid een eigen betekenis. Als bidden luisteren wordt, dan geeft de Ander aan hoeveel tijd en aandacht Hij of Zij nodig heeft. Het bidden is dan niet in de tijd, maar de tijd wordt ondergeschikt aan het bidden. Dit geldt voor de dagorde, de weekorde en de jaarorde.

Attentie: Er is nog een **extra bijeenkomst** gepland over de Karmelregel en wel op **1 juni**. Noteer alvast in de agenda!

Literatuur en Levensvragen



Op **maandag 4 mei van 13.30 tot 15.30 uur** gaan we het boek **SLOOP** van Anna Enquist lezen en bespreken o.l.v. Trudi de Zeeuw en Henriette Molenaar.

Waar gaat het boek over? Componiste Alice Augustus, enig kind in een kil gezin, heeft van het Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht gekregen tot het vervaardigen van een stuk voor groot orkest ter gelegenheid van het aanstaande jubileum. Ze verkeert op het toppunt van haar kunnen en haar artistieke ambities drijven haar tot misschien wel een magnum opus. Ze wordt beschouwd als een belangrijk componist, maar vrijwel niemand weet dat ze onder pseudoniem haar geld verdient met het schrijven van platvloerse reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het meezeulen van een moeilijke jeugd en een woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en dwingt de tijd. Alice Augustus is bijna veertig en heeft een knellende kinderwens.

Sloop is een roman over kunst en liefde, scheppen en baren – en een mensenleven in al zijn aangrijpende kwetsbaarheid. Wie van gedachten wil wisselen over dit boek kan zich opgeven middels: karmelkringelia@karmel.nl

BEZINNING

Dinsdag 12 mei is er van **20.00 tot 22.00 uur**

een bezinningsbijeenkomst met als thema:

VERBONDENHEID. Spreker is dr. Piet van Veldhuizen, predikant H.I. Ambacht, vertaler van God 9.0 en Grenzeloos God.



Piet van Veldhuizen schreef het boekje "Verbondenheid" na een periode van ernstige ziekte, om te vertellen hoe zijn wereldbeeld en zijn ziekte-ervaring samenkwamen, en hoe natuur en samenleving, aarde en hemel, God en wereld een bemoeidigende samenhang vormen.

"Eenzaamheid" zou een van de grootste problemen zijn in onze

samenleving. Zo horen we dat we veel energie moeten steken in het maken van verbinding. Maar deze lezing zal erover gaan dat verbondenheid allang een feit is. Eenzaamheid bestaat wel als ervaring, maar niet als feit: we zijn zowel materieel als spiritueel volkomen verweven met alles om ons heen, en ook aarde en hemel zijn volkomen met elkaar verbonden. Aanmelden voor deze bezinningsbijeenkomst is niet nodig. Weet u welkom.

Op **dinsdag 19 mei** zal er van **20.00 tot 22.00 uur** een bijeenkomst zijn met als thema: **GOD IN NEDERLAND**. Spreker is dr. Joris Kregting, onderzoeker en verbonden aan de Radboud Universiteit.

Het Christendom in Nederland staat onder druk. De statistieken tonen al jaren een neerwaartse trend. De effecten daarvan worden pijnlijk zichtbaar, wanneer we als parochie kerken aan de eredienst moeten onttrekken, tot verdriet van velen. Tegelijkertijd zien we een toename van



geloofsleerlingen. Vooral jongeren van de "generatie Z" (geboren tussen 1997 en 2012), die geen kerkelijke of religieuze achtergrond hebben, weten hun weg naar kerk en geloof te vinden. Aanmelden voor deze bezinningsbijeenkomst is niet nodig. Weet u welkom.

Locatie bezinningsavonden:

Beide avonden zijn in de Gedachteniskapel Tittus Brandsma, Nolensweg 10, Dordrecht.
De avond over God in Nederland is samen met onze Parochie Theresia van Avila.

Speling Lezen



Op **11 mei** zal **van 10 tot 12 uur** de volgende bijeenkomst zijn van **Speling lezen**. Het thema van het nummer van Speling is: **"kwetsbare macht"**.

Het woord 'macht' hoort bij mogen, vermogen, kunnen, in staat zijn. Dat zijn neutrale woorden. Terwijl 'macht' toch snel wordt geassocieerd met negatieve termen als overmacht, machtsongelijkheid en machtsmisbruik. Dat is opmerkelijk. Wanneer we vervolgens spreken van 'kwetsbare macht', komt dat negatieve karakter van macht in een ander daglicht te staan. Het is een paradoxale woordcombinatie. Het lijkt tegenstrijdig: kwetsbaarheid en macht.

Macht is een wonderlijk fenomeen. De filosoof Cornelis Verhoeven schrijft hierover: *Omdat de macht doet gelden, is ze meer dan een bezit; zij is een waarde. De waarde ligt als het ware tussen twee orden in: tussen de orde van het hebben en de orde van het zijn.* Het onderscheid tussen 'hebben' en 'zijn' ligt op het vlak van ethiek. Hoe iemand zijn of haar macht gebruikt wordt bepaald door zijn of haar persoonlijkheid en karakter. Waar machtsongelijkheid is, ligt machtsmisbruik op de loer. En ook: in een groep werkt macht volgens een andere dynamiek, waardoor een op zichzelf ethisch hoogstaand persoon kan worden verleid. Het inzicht tussen macht en gezag kan inzicht geven in deze dynamiek. En dan is er ook altijd nog het verzet tegen machtsuitoefening, zeker als die met geweld gepaard gaat. Dat verzet kan vele vormen aannemen, stilzwijgend of hardop, in kunstzinnige en filmische verbeelding. Ook de Schrift laat tegenstemmen horen wanneer macht buitenproportioneel wordt. Verzet is daarmee een vorm van kwetsbare macht. Weet u welkom. Aanmelden kan bij Peter Rovers of bij karmelkringelia@karmel.nl

Vieringen mei

ELIAVIERING

Op **woensdag 20 mei** is de eerstvolgende Eliaviering. Aanvang **19.30 uur**, inzingen vanaf 19.10 uur. Het is een woord- en gebedsdienst. Centraal in deze viering staat de evangelielezing van de daaropvolgende zondag en dat is Pinksteren. Het thema van deze Eliaviering is: **Geef nieuw begin**.

We bidden een beurtgebed en lezen of zingen een psalm. Ik elke viering lezen we een paragraaf van de Karmelregel en zingen we onder muzikale begeleiding. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken en een kaarsje aansteken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, laat het ons dan tijdig weten.

VRIJDAGVIERING

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Deze maand is dat op **vrijdag 29 mei van 9.30 tot 10.15 uur**.

Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door een van de leden van het Pastoraal Team van onze parochie en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte. Aansluitend ontmoeten we elkaar in de parochiezaal onder het genot van een kopje koffie of thee

GEBEDSKETTING

In maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de [webpagina](#)

[Lees meer →](#)

Hier onze folder downloaden
→

Geloofsverdieping Parochie
T.v.A. →

Contact

Stationsweg 43 A 36
3331 LR Zwijndrecht
[e-mail](#)

Volg ons



Website Dordrecht



Facebook

Andere Karmelcentra Spiritualiteit

[Nijmegen](#)

[Boxmeer](#)

[Twente](#)

[Oss](#)

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u karmelkringelia@karmel.nl toe aan uw adresboek.

